

# *några rader*

nyhets- och informationsbrev  
för

FÖRENINGEN  
LALANDERSLÄKTEN  
och dess medlemmar

Nr 12 (2002)

årgång 7



---

## *Släktföreningsmöte i Östersund 3 – 5 augusti 2001*

Släktföreningsmötet inleddes med en tur med S/S Thomée till Verkön - ett av Storsjöns verkliga smultronställen! 1881 flyttade adelsmannen Tigerhjälm dit och sedan såldes ön till överstelöjtnant Siegfrid Behm som i början av 1900-talet byggde om sitt hus som därefter kom att benämnas Slottet. Ångaren Thomée byggdes i Motala för mer än etthundra år sedan.



Foto Stig Dahleman

På bilden ser ni deltagarna i utflykten kliva ombord på ångaren Thomée för färd till Verkön.

## ORD från ORDföranden...

Tack alla ni som kom till vårt senaste släktmöte i Östersund i somras. Speciellt roligt var det ju att så många amerikaner tog chansen att hälsa på i "det gamla landet".

Som många väl vet är släktforskning en hobby på stark frammarsch. Här i Umeå finns många ungdomar som lägger ner mycket tid framför läsapparaterna för mikrokort. En anledning till att intresset krupit ned i åldrarna är säkert de enorma möjligheter till kontakter och information som Internet har inneburit. Där finns diskussionsforum, sökbara antavlor, avskrifter av kyrkoböcker, listor på emigranter och immigranter, släktforskningsartiklar och mycket mer.

Jag vet att för många (de flesta?) är medlemskapet i Lalandersläkten främst en möjlighet till kontakter med andra. En del är också aktiva släktforskare, men det skulle kunna vara ännu fler. Till dig som är intresserad men inte kommit dig för att börja än, skall jag ge den allra bästa Internet-adressen, den till Sveriges Släktforskarförbunds hemsida: <http://www.genealogi.se>. Här finns info om (nästan) allt inom släktforskning.

Även om Lalandersläkten kan verka väl utforskad, är det inte alls så. Dels kan man alltid komplettera med nya uppgifter, dels finns alldeles säkert en hel del att hitta när det gäller tiden före 1700-talet. Och så har ni ju alla även en annan förälders anor att utforska.

Med släkthälsningar,

PO Österlind

---

### Föreningen Lalandersläktens nyhetsbrev *några rader* har till ändamål att

- öka intresset för släktföreningen och stärka sammanhållningen inom föreningen
- främja aktiviteter inom släktföreningen och stimulera intresset för släktens historia, kunskap om släktforskning samt sprida kännedom om olika släktmedlemmars liv och gärning
- underlätta styrelsens kontakt med släktmedlemmarna men också vara ett öppet forum för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter

Redaktör: Birgitta Nordenman, Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala. Tel: 018 - 30 09 42, 070 - 315 21 00, Fax: 018 - 30 04 42, e-mail: [bin@magnolia.se](mailto:bin@magnolia.se)

---

#### Innehåll

Släktföreningsmötet 3-5 augusti 2001	sid 1	Greta Mandorf	sid 11
Ord från ordföranden	sid 2	Krutgummor	sid 12
<i>några raders</i> ändamål	sid 2	Från Herrans under, kunskapskälla..	sid 12-13
Innehåll	sid 2	Lalanderföreningen på Internet	sid 13
Släktföreningsmötet i Östersund	sid 3-4	Några ord från redaktören	sid 13
Våra amerikanska släktingar	sid 5-7	Stugfogden har ordet	sid 13
Den trevliga utflykten till Frösön...	sid 7	Välkommen att bo i våra stugor	sid 14
Deltagarlista	sid 8	Medlemsavgiften	sid 15
Släktboken	sid 9	Supplement nr 7	sid 15
Det kom ett brev....	sid 10	Våra amerikanska släktingar	sid 15
Mediabevakning	sid 11	Adresslista - släktens funktionärer	sid 16

## *Släktföreningsmötet i Östersund augusti 2001*

Jag och min man Anders kom till Östersund från Norrtälje torsdagen 2 augusti efter att ha sovit över i Vikarbyn, norr om Rättvik i Dalarna, en underbart vacker plats med utsikt över Siljan. Vi kom iklädda shorts och kortärmad men insåg omedelbart att det var inte sommarvärme i Östersund. Det blev byxor och jackor på när vi installerat oss på hotellet för att sedan ta en promenad för att rekognosera var morgondagens utflyktsbåt Thomée lade till. Tidigt i säng för att orka med morgondagen.

Kl 10 var vi på plats i hamnen för att gå ombord tillsammans med en mängd kända och okända släktingar. Vädret var växlande molnighet med sol så det gällde att välja rätt sida för att få lite värme. Båten tuffade ut från kaj och vidare ut på Storsjön. Kaptenen guidade oss och berättade om olika öar, byggnader och annat som kunde vara av intresse. Han var väldigt bra men jag gillade inte att han kallade Åreskutan för ett stort berg! Färden tog ett par timmar och sedan lade vi till vid ön Verkö.



Foto Stig Dahleman

På bilderna syns S/S Thomée vid kaj på Verkön samt Verkö Slott

På Verkö slott serverades lunch, väldigt gott men i inbjudan stod det att lunchen hade Jämtlands prägel men vi kunde inte hitta något speciellt jämtländskt. Det serverades sillbord, sallader, lite rökt kött och bröd. God citrondricka ingick i priset. Till varmrätt var det stekt lax eller fläskkarré provençale, gott men inte särskilt jämtländskt. Efter lunchen hann man med att titta på det lilla slottet, prata med släktingar eller bara ligga i gräset och vila. Båten tutade och det var dags för hemfärd, lite svalare nu men fortfarande lika vackert. Jag tror att alla var nöjda när vi kom till hamnen i Östersund igen.

På kvällen besökte vi min kusin, Britt Lalander med familj som bor i Östersund. Vi hade inte setts på flera år så det var väldigt roligt. De bjöd på middag och där fick vi bland annat hjortron som jag älskar.



Foto Stig Dahleman

Lunch på Verkö Slott

Inger Mellberg med Vallsundsbron och Frösön i bakgrunden

Lördag morgon var det styrelsemöte kl 9.00 i Gamla Teatern och när det var avklarat var det dags för samling utanför Jamtli kl. 11.00. Det var många som kom trots regnet. Vi blev mottagna av en kvinnlig guide som talade med bred jämtländsk dialekt. Hon förklarade att det hela var som en teater och vi skulle vara med i spelet. Hela gruppen gjorde en resa i olika århundraden och vi möttes av olika kvinnor som förklarade och visade på hur man levde och verkade i olika tider och miljöer och hela tiden på jämtländska. Det var oerhört roligt och lärorikt. Vi hann ju inte med allt på Jamtli men vi fortsatte dagen efter på samma inträde.

Efter denna resa i tiden åkte vi tillbaka till vårt hotell för att byta till torra skor, nu var det dags för årsmötet. Det var som vanligt intressant och många åsikter byttes. Vi fick också lyssna till ett föredrag av landsarkivarie Kjell Hoffman som berättade om emigrationen från västra Jämtland, väldigt intressant. Vi fick också en introduktion av Carl-Arne Nyström om Lalanderföreningens nya hemsida på Internet som vi alla (som har datorer) har en väldig glädje av.

Sedan kom höjdpunkten, middagen på Hotell Gamla Teatern.

Vi var många som deltog i middagen. Det fanns två menyer att välja på, vi hade beställt renstek till förrätt, rödingtouredos till varmrätt och hemlagad chokladtårta till dessert.

Vi ångrade oss inte, det var sagolikt gott och betjäningen var bra, alla som satt vid vårt bord fick in maten nästan samtidigt. Efter maten fanns tid till att mingla runt och prata med släktingar, stämningen var mycket god, många hade sina små barn med sig, det var på det hela taget en mycket lyckad middag. Efter middagen gick jag och Anders en runda i Östersund. Vi gick in på ett ställe vid hamnen och tog en öl för att sedan vandra hemåt i natten. På Köpmannagatan mötte vi en liten igelkott. Vi fortsatte mot hotellet mycket nöjda med dagen.

På söndagen var det utflykt till Frösön med kvalificerad guide. Vi deltog inte i denna aktivitet utan fortsatte mot Järpen där vi drack kaffe hos Anna Lalander. Sedan vidare upp till Kall och Kalls kyrka där mina föräldrar och andra kära Lalandersläktingar ligger begravda. Det kan inte finnas så värst många ställen på jorden som är vackrare än utsikten över Kalls kyrka med Åreskutan i bakgrunden. Efter en god middag hos min kusin Kerstin Lalander i Järpen återvände vi till Östersund för att på måndagen åka tillbaka till Norrtälje mycket nöjda med årets släktemöte.

*Inger Mellberg, Nils-grenen*

## *Våra amerikanska släktingar*

Det var glädjande att så många av våra amerikanska släktingar kom till släktföreningsmötet. De kom från olika delar av USA: Lorraine Cornell och hennes barn och barnbarn från staten New York, Gladis Maxim och hennes barn och barnbarn från staten Washington. Deltagarnas ålder varierade från ca 75 år ned till en baby på fem veckor.

Det var många glada återseenden och nya bekantskaper som knöts med våra släktingar från Amerika. Nästa gång kanske vi ses på ett Släktföreningsmöte i USA?

---

### *Här berättar de om sina upplevelser*

Our trip to Norway and Sweden began 20 July 2001. We departed Seattle, Washington and flew to Oslo via London. My family has roots in Norway as well as Sweden, so we try to visit our families in both countries when we attend the Lalander Family reunions. Our group on this trip to Norway and Sweden included my mother Gladys Maxim, brother Glen Maxim his wife Lori and son Sean, sister Kathy Maxim Baze and daughters Courtney and Justine. This was the largest group that we have assembled for the trip to Norway and Sweden.

We visited Oslo for 3 days and then departed by car from Oslo to Halden, Norge to visit with our relatives Gunvor and Knute Braekke. Our stay in Halden, Norge was short but we were able to visit Fredriksten Festing, the town of Poulsbo, Norge (the origin of my home in Poulsbo, Washington USA), and family relatives from the Prestebakke and Enningdal areas south of Halden. We left on July 25 with Knute and Gunvor Braekke to visit the Norwegian family homestead in the mountains near Skabu (east of Vinstra, Norge). This is where my great grand mother Kari Kampsaeter Odden was born and where Knute and Gunvor have their cabin.

On the way to Skabu, Norge, we visited the farm near Vinstra, Norge, where my Grandmother Ingeborg Odden was raised before she immigrated to USA. We stayed in the Braekke cabin one night and spent the next day (July 26) visiting area farms, churches, and just marvelling at the beauty of the scenery near Skabu, Norge. One of our last stops in Skabu was the Krogenaes Furniture factory where they make traditional Norwegian furniture. Unfortunately, we could not bring too much with us, so we had to settle for a couple of small items.

Our next stop in Norge, was Otta to visit other relatives. We arrived in Otta on the evening of 26 July and stayed with our relatives for four days. We left Otta on July 30 with our cousin Sigmund Slaaen on a tour of western Norge on the Golden route. We traveled Highway 15 from Otta, Norge through Lom and Grotli and then traveled Highway 63 through Giranger, Valldal, and Andalsnes. The fjords, mountains, and valleys were just beautiful. We all were really impressed with the scenery. We then traveled to Vestnes, Norge and spent the evening at Vestnes. My cousin Sigmund lives near Vestnes and this is where we said Goodbye until our next trip to Norway. We travelled by ferry from Vestnes to Molde, Norge on the way to Trondheim the next day. We took highway 62 to Sunndalsora and then Highway 70 to Oppdal and then the final leg of the trip to Trondheim by Highway E6.

As with many citizens in our area of Washington State, our heritage is a mix of Norwegian and Swedish. Trondheim is the location of the immigrant monument (Leif Eriksson Statue) that recognizes immigrants to the USA. My Norwegian grandmother and great uncles left Norway and never returned to their homeland and are listed here. My mother Gladys is the driving force behind our Scandinavian heritage and this was really important to get their name listed on this monument.

We spent three days touring Trondheim and then left Trondheim on August 2 to travel to Åre, Sverige to meet with our dear cousins Arne, Birgit, Carl Arne, and Eija Nyström.

On our way into Sverige from Norge, we stopped at Storlien and the Caroliner monument at Handöl. We were pleasantly surprised to have encountered a small herd of reindeer just east of Handöl.



Sean, Justine, Courtney, Gladys, Kathy, Glen, Lori och Steve – Vigelandsmuseet i Oslo



Glen and Steve Maxim, Carl Arne Nyström, John Torstensson  
Gladys Maxim, Birgit Nyström, Elsie-Britt Torstensson

We arrived in Åre on the afternoon of August 2. The Nyströms have always treated us with open arms and graciously hosted us again at the family cabins in Vikböle while we participated in the Lalander Family Reunion. Shortly after we arrived, Jan Erik, Alf, and Lars Lalander arrived from Stockholm, which made for a very happy occasion.

My mother Gladys (Shold) Maxim and last attended the family reunion in July 1997, so we were looking forward to returning to Östersund and the Vikböle/Huså area to visit with our cousins Birgit, Arne, Carl Arne, and Eija Nyström. My sister Kathy and daughters Justine and Courtney also attended the Lalander Family reunion with Gladys Maxim and myself in 1995. We truly appreciate the efforts of the Lalander Family Association in bringing together our extended family and providing us an insight into our family history.

Our family participated in the boat trip aboard the Thomée to Verkö, tour of Jamtli Museum and the family meeting at the Hotel Gamla Teatern. As usual, the reunion activities were well planned. We also had many expert guides such as Jan Erik Lalander, Carl Arne Nyström, Lars Lalander, John Torstensson, and Anita Lalander. We thank them from the bottom of our hearts. Our stay at Vikböle and Östersund as usual was short and we left with heavy hearts on August 6 to travel to Stockholm and our return to the USA.

While in Stockholm, we stayed in Gamla Stan, which is close to the museums, shops, and palace. We took as many sites as we could in 4 days and we left Stockholm on August 11 to return to Washington State via London. Unfortunately, we had some mechanical problems and we landed in Manchester England for repairs. We left the next morning and arrived home in Seattle on August 12, 2002.

*Steve Maxim, Jacob-grenen*



Familjen Cornell i Anita Lalanders trädgård på Lidingö 28 augusti 2001

### ***Lorraine Cornell about their trip to Sweden***

On June 4th, 1969, the Cornell Family (Albert, Karin, Stig, Lorraine, Stig Jr, Karin, and Doris) sailed from New York on the Gripsholm to attend the Lalandersläkten Meeting in Åre. We did much sight-seeing and viewed the Wasa Ship's hull being sprayed with preservative. We talked about our trip many times over the years and this summer we went to the meeting again as a family. Again we visited the Wasa Ship, but this time, she was as beautiful as the day she was launched. Jan-Erik Lalander guided us around Stockholm and Sven Lalander and his daughter, Anita gave, all eleven of us, a warm welcome with a picnic supper. Especially enjoyed by Christopher and Sofia (4 and 3 years old). They had a grand time running and visiting the berry patch for picking and eating.

In Uppsala, Åsa and Solveig Felton took us to the Royal Mounds at Old Uppsala, after we toured the cathedral. As we travelled North to the meeting we stopped on the island of Sollerön in Dalecarlia. We walked around the Viking Grave Fields on a lovely sunny day. In Östersund, on a damp day I went to Jamtli and had a most enjoyable time seeing how people lived 100 or more years ago. That afternoon at the Family meeting I learned about the reasons for the emigration from Western Jämtland in a lecture by the County Archivist Kjell Hoffman. At the dinner for the relatives that night, we were seated at different tables and had an opportunity to see and get to know other members of our family.

On Sunday, our group enjoyed the hospitality of the Åke Kristiansson Family (Albert's nephew) at the Tottbo Restaurant in Åre. Before that we went with Elsie-Britt Torstensson to the Old Church and also toured the cemetery to view the headstones.

Back in Stockholm before our flight home, Doris, George, Stig and Nancy revisited "Gamla Stan" for the day and saw many more interesting things.

### ***Den trevliga utflykten till Frösön den 5 augusti avslutade Släktföreningsmötet 2001***

På söndagen arrangerade Kjell Risberg en utflykt till Frösön, Jämtlands historiska centrum. Vädret var ej det bästa med duggregn tidvis, men humöret på de ca 15 intresserade deltagarna var trots det mycket gott. Först besågs Frös kyrka, liksom gravarna med Lalandersläktingar, främst Per och hans son Pelle. Därefter åkte vi till Stocketitt (se bild sid 11 ). Där fick vi kaffe och intressant föredrag av amatörforskaren Milton Nilsson om utgrävningarna av vikingatida gravar. På återvägen passerade vi Pelle Lalanders imponerande villa med utsikt över Storsjön *Sven Lalander*

## *Deltagare vid släktföreningsmötet i Östersund 3-5 augusti 2001*

Som ni kan se av deltagarförteckningen var de olika grenarna väl representerade! Speciellt roligt var det att så många av våra amerikanska släktingar kom. Nästa gång kanske det är vi som skall besöka dem?

### *Andersgrenen*

A13 Cornell, Lorraine  
A14 Cornell, Stig  
A14 Cornell, Nancy  
A14 Cornell, Christopher  
A15 Schembari, Karin  
A15 Schembari, Paul  
A15 Schembari, Sofia  
A Schembari, Rosa  
A16 O'Toole, Doris  
A16 O'Toole, George  
A O'Toole, Baby

### *Helena-grenen*

H51 Leijd, Jan  
H51 Leijd, Margareta  
H57 Tottmar, Olof  
H57 Tottmar, Sylvia

### *Jakob-grenen*

J228 Baze, Kathy  
J228 Baze, Courtney  
J228 Baze, Justine  
J243 Jacobsson, Einar  
J238 Lalander, Alf  
J237 Lalander, Jacob  
J237 Lalander, Jan-Erik  
J234 Lalander, Lars  
J226 Maxim, Gladys  
J226 Maxim, Glen  
J Maxim, Lori  
J Maxim, Sean  
J227 Maxim, Steven  
J249 Nyström, Carl-Arne  
J249 Nyström, Eija  
J249 Nyström, Isabelle  
J249 Nyström, Sanni  
J247 Nyström, Birgit  
J251 Torstensson, Elsie-Britt  
J252 Torstensson, Johan

### *Mårten-grenen*

M152 Eriksson, Adèle  
M153 Sjöqvist, Bo  
M153 Sjöqvist, Evy

### *Nils-grenen*

N Gabrielsson, Anneli  
N434 Johansson, Karin  
N274 Lalander, Anna  
N477 Lalander, Anita  
N275 Sara Lalander  
N476 Lalander, Sven  
N276 Lalander-Håkansson, Barbro  
N275 Lalander-Jansson, Britt  
N428 Lööf-Larsson, Carin  
N424 Lööf, Viola  
N278 Mellberg, Anders  
N278 Mellberg, Inger  
N436 Pettersson, Nanne  
N516 Risberg, Gudrun  
N516 Risberg, Kjell  
N410 Silfver, Carina  
N409 Silfver, Kent  
N410 Silfver, Marthin  
N481 Österlind, Birgitta  
N481 Österlind, Per-Olov

### *Olof-grenen*

O21 Dahleman, Gulli  
O21 Dahleman, Stig  
O17 Lalander, Inger  
O150 Persson, Bo  
O150 Persson, Inger  
O25 Persson, Jenny



***För 50 kr plus frakt kan du nu få släktboken och med hjälp av siffrorna ovan gå på upptäcktsfärd bland våra släktingar***

***Släktboken ”Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander.  
Anor och ättlingar under 500 år”***

Köp, läs och inspireras - boken ger många aha-upplevelser! Den är därför en uppskattad present! Varje bok som du köper ger dessutom ett direkt tillskott till vår föreningskassa.

**Ring Jan Leijd på tel: 08 - 99 44 12 så får du besked om hur du enklast kan köpa boken!**

---

### ***Komplettera Släktboken***

Fortsätt också att skvallra till undertecknad. Skriv ett kort till Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö, skicka e-mail till [fam.leijd@telia.com](mailto:fam.leijd@telia.com) eller ring 08 - 99 44 12 tycker släktbokens huvudredaktör *Jan Leijd*

---



Teckningen ovan är signerad Anders Lalander den 25 mars 1951.

Stig Dahleman har funnit den i Brännvinskokare Hedströms koja i Back ca 4 km norr om Berge by i Kall. Teckningen som hängt i kojans fram till nu, föreställer (med stor sannolikhet) Margit som senare blev hans fru. Teckningen finns nu hos Inger Lalander.

## ***Det kom ett brev.....***

Den 27 december 1951 föddes en flicka på Östersunds BB. Hennes mor valde att adoptera bort henne. Flickan adopterades av ett par som till sin stora sorg fått beskedet att de inte kunde få egna barn. Hon fick en trygg och kärleksfull uppväxt i Östersund som enda barn hos sin adoptivfamilj.

Förr eller senare brukar nästan alla adoptivbarn få ett behov av att veta sitt biologiska ursprung. Vanligt är att behovet kommer i tonåren som ju är den tid då frågan om identiteten är högaktuell - Vem är jag, varför är jag den jag är? Det var också då som den här flickan började intressera sig för varifrån hon kom. Vem var den biologiska modern? Varför lämnade hon bort sitt barn? Andra släktingar - hur ser de ut? Finns det kanske syskon? Hur ser den trakt ut som hon härstammat ifrån?

Med hjälp av sin adoptivmor kunde flickan få kontakt med sin biologiska släkt på morssidan. Modern var död sedan några år tillbaka men hon hann träffa sina morföräldrar innan dessa så småningom avled. Det visade sig att hon hade en några år äldre halvbror och två yngre halvsysstrar, och det fanns mostrar, morbröder mm. Det har betytt mycket för flickan att ha fått den här återknytningen till det biologiska ursprunget. Hon är idag 50 år men har genom åren hållit viss kontakt med sina biologiska släktingar på morssidan om än glest.

På äldre dar hade det hänt att flickan övervägt att kanske också ta kontakt med faderssidan av det biologiska ursprunget. Hösten 1966 bestämde hon sig för att göra det. Personregistret kunde då upplysa om att den biologiska fadern avlidit två veckor innan. Hon fick reda på att hon hade en tre år yngre halvsystem. En halvbror hade funnits men avlidit några år tidigare. Hon skrev ett brev till halvsystem som, visade det sig, inte hade någon aning om att hon hade en halvsystem. Kort därefter blir "flickan" upprörd av en person som heter Jan Leijd och som kan berätta att hennes biologiske far tillhörde en släkt om vilken en släktbok höll på att sammanställas. Han ville förstås gärna få in uppgifter om denna hittills okända avkomma som flickan utgjorde.

Tänk så fantastiskt, vilken vinstlott, för det adoptivbarn som söker sitt ursprung, att få tillgång till föreningen Lalandersläktens omfattande dokumentation!!!!

Den flicka som jag nu berättat om är jag, Karin Eriksson. Mina biologiska föräldrar som alltså båda är döda var Ingrid Lind från Berge och Per-Erik Persson från Huså. (Ingrid och Per-Erik finner ni på sidan 477 i släktboken).

Min "nya" halvsystem och jag har träffats, vilket förstås var spännande.

OM någon som läser detta kände min biologiske far, är biologiska släktingar till mig, eller på annat vis har något att berätta, så ber jag er att gärna skriva ett brev. Allt är av intresse för ett adoptivbarn att få veta något om.

*Karin Eriksson*  
Sandögatan 18, 702 17 Örebro

Karin, som tillhör Olof-grenen, finner ni på sidan 477 i släktboken.

## ***Mediabevakning***

Även i år uppmärksammades vårt släktföreningsmöte i pressen. ÖstersundsPosten hade en färgbild, som var signifikant för det väder som var - där fanns gott om uppfällda paraplyer. Bildtexten lyder: LÅNGVÄGA SLÄKTMÖTE. Föreningen Lalandersläkten hade släktmlöte i Östersund i helgen. Föreningens anfader var gruvsmiden Jacob Mårtensson Lalander som dog 1844. Han arbetade i koppargruvan ovanför Huså på norra sidan av Åreskutan. Under årens lopp har ättlingarna till Jacob blivit många. En del finns i USA. Under helgens träff i Östersund anmälde sig cirka 55 Lalander-ättlingar, 19 från USA och en från Lettland. Under lördagen gjordes bland annat besök på Jamtli.

Tack Kjell Risberg för att du vidarebefordrade detta!

---

## ***Greta Mandorf har gått bort***

Greta Mandorf avled den 10 februari 2002, 91 år gammal, i samband med ett tillfälligt besök hos dottern Birgitta på Mårö utanför Kristinehamn.

Birgitta skrev om sin mamma i "några rader" nr 10 (år 2002) i samband med Gretas 90-årsdag, där hon karakteriserades bl.a. som käck och spänstig. Greta, eller Ge som hon kallades i familjekretsen, var min äldsta syster. Jag minns henne inte så mycket från barndomen, men har hört berättas att hon tog väl hand om sin lille bror. Från ungdomsåren minns jag däremot hennes omtanke, när det behövdes. Ge hade inte bara en egen familj att ta hand om, utan även en stor släkt som hon ägnade sin omtanke. Jag minns stora släktmlöten i hennes hem i Striberg och Vargön. När vår far, Axel Lalander, blev gammal, besökte Ge honom ofta i Falun för att ordna så han fick en god vård. Ge var ett starkt stöd för sina barn och barnbarn, liksom för sin make, Erik Mandorf, i hans yrkesutövning, t.ex. som värdinna vid stora tillställningar.

Ge fick leva ett långt och aktivt liv. Hon tänkte ej mycket på sig själv utan ägnade sina krafter åt sina medmänniskor. Hon lämnar därför ett ljusst minne efter sig.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka dottern Birgitta, som möjliggjorde för Ge, att enligt hennes bestämda önskan, bo kvar i sin lägenhet i Kristinehamn ända till slutet och på allt sätt hjälpte henne under de sista svåra månaderna.

*Sven Lalander*



Ge med brorsdottern Christine



Stocketitt – PO Österlind, Gulli Dahleman, Sven Lalander, Birgitta Österlind, Gudrun Risberg



Kusinerna Karin Johansson och Vivan Lööf - födda 1912 - på Släktföreningsmöte. Det var många år sedan sist!



Ingrid Holmqvist f Lalander juli 2001

## ***Från Herrans under, kunskapskälla och till slätkalas i småländsk skogsbygd.***

Ingrid Holmqvist (född Lalander) Nils-grenen, flyttade ner från Sollefteå till Kristianstad för oherrans många år sedan. Hon är min kusin och vi är barnbarn till gruvfogdens son Anders Gustaf som blev folkskollärare, handlande och kommunalman i Resele norr om Sollefteå. Med Ingrid har jag alltid haft goda kontakter, dels därför att jag tycker om henne, hon är en god människa, dels därför att hon vet mycket om släkten.

Förra året fick jag en ledsen rapport om att Ingrid drabbats av stroke och mist talförmågan. När hon så småningom hämtade sig, försökte hon meddela sig med omgivningen. ”Men du kommer inte att förstå henne och det är inte mycket mening med att besöka henne”, fick jag veta. Så ringde mig min kusin Greta Gummesson i Sandreda, som också ingår i kusinkretsen, och berättade med stor förvåning att Ingrid ringt henne och kunnat göra sig förstådd. Ett par dagar senare blev jag själv uppringd av Ingrid från ett sjukhem i Everöd någon mil utanför Kristianstad. Glasklart och tydligt uttryckte sig Ingrid och tyckte för övrigt att vi borde besöka henne. Jag var som fallen från skyarna. Så min Maria och jag packade bilen och for raka vägen från Öland till Everöd och träffade en visserligen spröd men talför Ingrid Holmqvist med minnet i behåll så vi underhöll oss med varandra i ett par timmars tid.

Ett Herrans under tänkte jag.

- Har du fått behandling? Blivit rehabiliterad? Fått medicin?

- Nej, inte alls. Det har gått av sig själv, svarade Ingrid,

Men personalen berättade att Ingrid arbetat hårt med sig själv för att komma tillbaka till sin forna munvighet. Och hon har fortfarande kännning av sin högersidiga förlamning. Men läsa brev kan hon och hon tycker om att bli uppringd av släkt och vänner.

Släktgården är i Resele och den står fortfarande kvar. När jag var sex år och hälsade på i Resele, fick jag lära mig cykla på Ingrids damcykel, ett av de lyckligaste ögonblicken i mitt liv.

Här skulle det föra för långt att relatera vårt samtal och våra minnen av förgrundsgestalter i släktens historia, bl a våra upplevelser av Axel Lalander och andra färgstarka personer, så det får anstå till en annan gång.

De som har lust att höra av sig till Ingrid Holmqvist kan ringa till henne på tel: 044 - 12 52 07. Om hon inte skulle svara hör det ihop med att Ingrid är en rörlig dam och inte alltid håller sig inne. Det går också att skriva till henne på adress Skogåsa äldreboende, Everöd.

*Nils Lalander Nils-grenen*

---

## ***Lalanderföreningen på Internet***

Tack vare Carl-Arne Nyströms arbete har Lalanderföreningen nu en egen Hemsida på Internet. Den intresserade hittar den på adressen [www.lalanderrelatives.org](http://www.lalanderrelatives.org).

---

## ***Några ord från redaktören***

När jag läser alla härliga återblickar från Släktföreningsmötet så tänker jag förstås – oh, vi skulle ha varit där! Men jag vet att jag försökte puzzla in det, och jag lyckades inte med det. Jag har ett intensivt år från 1 juli 2001 - 30 juni 2002 som distriktsguvernör i Rotary. Förutom en geografiskt liten del av Sverige så ingår också en del av Ryssland, från strax söder om Moskva upp till Archangelsk. Därför har detta nummer av *några rader* dröjt. Förhoppningsvis dröjer det inte lika länge till nästa nummer.... Tack för alla bidrag, jag ser fram emot fler!

Vill förmedla allas tack till arrangörerna - som kommit i olika ordalag. ***Tack för ett suveränt anordnat möte.*** Det blev ju väldigt lyckat trots vädret. Tjejerna på Jamtli var helt suveräna, Milton på Frösön och Kjell Hoffman var utmärkta föreläsare.

*Birgitta Nordenman – Nils-grenen*

---

## ***En stugfogde har ordet!***

Välkommen till Huså - det finns lediga veckor efter vecka 16! Som alltid så finns en mängd arbete som skall utföras som kan utgöra grund för reducereing av hyran! Kontakta mig om du vill ta ett tag för bevarandet av våra förfäders fina omtanke - att ha en släktgård i Huså.

Ett nytt filter är nu installerat så vi har klart och gott vatten. Annat som hänt i stugan är att det nu finns en parabolantenn så vi kan se både TV 1, 2 och 4 - om vi vill och har tid. Där finns också en ny hörnsoffa så vi kan sova gott framför TV:n efter en tröttande dag ute i friska luften.

*Stig Dahleman*

## *Välkommen att bo i släktens stugor!*

### **Fogdegården och Smedstorpet - Föreningen Lalandersläktens stugor i Huså**

Stugorna ligger på gemensam tomt vid Kallsjöns strand, med utsikt över sjön, blånande fjäll och väldiga skogar - obegränsade möjligheter till underbara naturupplevelser. Där finns trädgårdsmöbler samt även en tjärad eka (plats för ”medhavd”, liten ca 2 hk utombordsmotor) i ett båthus. Vi har också del i fiskevattnet i Kallsjön.

Bara några hundra meter bort finns Huså by, med lanthandel, Herrgården med matservering (inklusive ett Lalanderrum) och i annexet finns en mineralsamling, Getgården med försäljning av ost och bröd, skidbackar med lift mm. Den kulturhistoriskt intressanta Fröå gruva ligger efter den väg som går på östra sidan av Åreskutan till E14 och Björnänge, varifrån man lätt tar sig till Åre och andra intressanta orter. Bjelkes gruva ligger uppströms Huså liksom lämningar efter gruvdriften i Huså. På andra sidan Kallsjön ligger Kall och andra byar med stor släktanknytning. Många av våra släktingar ligger begravda på Kalls kyrkogård, kyrkan är väl värd ett besök, motsvarande gäller för Åre gamla kyrka.

När du tar tillfället att njuta av livet i och kring stugorna så förbättrar du inte bara ditt eget välbefinnande utan du stärker även släktföreningens kassa så att vi kontinuerligt kan underhålla våra stugor!

### **Förbeställ mat**

Sonja och Carina Forss som driver lanthandel i Huså tar gärna emot beställningar per telefon/fax 0647 - 420 34 eller per post till Forss Livs, Huså, 830 05 Järpen och levererar varorna till den stuga du hyr. Beställningen bör vara hos dem ca en vecka innan ankomsten. Se vidare Husås hemsida under [www.husaby.com/svforss](http://www.husaby.com/svforss). Sonja är en av våra stugfogdar och de tillhör Olof-grenen.

### **Stugorna**

Fogdegården har storstuga, två sovrum (4-5 bäddar), kök med kylskåp och frysack samt bastu och dusch, wc och TV. Hyra för Fogdegården är under högsäsong (veckorna 7 - 10, veckorna före och efter påsk, samt de veckor som innefattar jul och nyår) 1500 kr/vecka. Under mellansäsong (övriga vinterveckor) 1200 kr/vecka och lågsäsong (veckorna 18 - 51) 800 kr/vecka. En hyreshöjning under låg- och mellansäsong diskuteras.

Det charmiga Smedstorpet har två rum (4 bäddar). Där finns ved- och bänkspis dessutom öppen spis och det har separat hemlighus med torrdass. Hyra för Smedstorpet är 500 kr/vecka.

Ovanstående priser gäller för medlemmar i släktföreningen. Övriga är också välkomna att hyra stugorna, då tillkommer 300 kr/vecka för Fogdegården och 100 kr/vecka för Smedstorpet.

Mobiltelefon med refillkort - inklusive laddningsaggregat och bruksanvisning – finns att låna i affären.

### **Stugfogdar**

Stig Dahleman (ansvarar för uthyrningen)  
Byn 1004  
830 53 Ås  
Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34  
E-mail: [stig.dahleman@mail.op.se](mailto:stig.dahleman@mail.op.se)

Sonja Forss  
Huså 1630  
830 05 Järpen  
Tel: 0647 - 420 34, 422 05

## *Inbetalningskort för medlemsavgiften för år 2002!*

Medlemsavgifterna är för enskild medlem **100 kronor**, för hel familj **150 kronor**, för barn och ungdom under 18 år **25 kronor**. Avgiften betalas på det bifogade inbetalningskortet till undertecknad på postgironummer **16 63 36 - 8**.

Kortet kan också användas för beställning av släktboken, men då stämmer inte de förtryckta priserna. Boken kostar 50 kronor och fraktkostnaden för en bok är 60 kronor.

Med släkthälsning - *Jan Leijd*, kassör

---

### **Supplement nr 7 - Tillägg till släktboken**

Tabell M 63:

Per Bertil Hjelm avled 18 apr 2001

Tabell J 240:

Anna Lalander och Kent-Erik Eidersand - son Max Vilhelm Tintin Eidersand, f 4 maj 2001

Tabell A 16:

Doris och George O'Toole - son Dillon Michael, f 23 jun 2001 i Carmel, N Y, USA

Tabell N 275:

Sara Lalander, sambo med Sven-Bertil Eriksson, f 15 okt 1967 - dotter Tilde Lalander, f 5 maj 2000

Tabell N 270:

Edit Husander avled 9 okt 2001

Tabell N 291:

Kjell Laurén avled 18 sep 2000

Tabell N 467:

Greta Mandorf avled i Kristinehamn 10 feb 2002

Tabell A 101:

Anna och Mikael Sjögerén - son **Hannes** Mikael Matteus, f 27 jun 2001

Tabell A 251:

Rättelse: Aina Perssons (gift Assarsson) mor hette som ogift Ingeborg **Pettersson**

Tabell A 253:

Lars-Eric och Ann-Margreth Assarsson - son **Eric** Gustav, f 1 dec 1998

---

### *Våra amerikanska släktingar*

#### **Adresser till representanterna i USA.**

Debra Dodd, 91 Market Street, Port Hadlock, WA 98339

Tel: + 1 360 385-3824. E-mail: debbie\_dodd@chimacum.wednet.edu (a); djdodd@olympys.net (b)

Jacqueline, "Jacquie", Pearson (redaktör) 7306 Wyoming, Kansas City, MI 64114

Tel: +1 816 561-98 02. E-mail: jpearson@industryclick.com

Harold Pearson, 1425 Palm Valley Dr East, Harlington, TX 78552 - Vice ordförande (USA)

Tel: +1 956 423-7738. E-mail: HRPear@aol.com

## Adresslista - Föreningen Lalandersläktens funktionärer

### *Ordförande*

Per Olov Österlind  
Rutbergsvägen 10, 903 55 Umeå  
Tel/fax: 090 - 77 14 25  
E-mail: per-olov.osterlind@germed.umu.se

### *Vice ordförande*

Sven Lalander  
Ekbackevägen 22, 181 46 Lidingö  
Tel/fax: 08 - 765 84 57  
E-mail: sven.lalander@telia.com

### *Sekreterare*

Inger Mellberg  
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje  
Tel: 0176 - 23 90 22 Fax: 0176 - 20 78 12  
E-mail: inger\_mellberg@mccii.com (arb)  
ingermellberg@user.bip.net (bost)

### *Kassör*

Jan Leijd  
Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö  
Tel: 08 - 99 44 12  
E-mail: fam.leijd@telia.com

### *Förtroendekvinnor/män för släktgrenarna*

#### *Anders-grenen*

Per Åke Kristiansson  
Björnänge 1393, 830 13 Åre  
Tel: 0647 - 321 20

#### *Jacob-grenen*

Birgit Nyström  
Samuel Permangatan 33 A, 831 42 Östersund  
Tel: 063 - 51 91 14

#### *Helena-grenen*

Olof Tottmar  
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala  
Tel: 018 - 25 19 29  
E-mail: olof.tottmar@zoofys.uu.se

#### *Gertrud-grenen*

Staffan Wiklander  
Berggården 20, 791 94 Falun  
Tel: 023 - 44 141  
E-mail: staffan4@algonet.se

#### *Mårten-grenen*

Karl-Axel Arvidsson  
Giggatan 7, 212 42 Malmö  
Tel: 040 - 49 64 11  
E-mail: karl-axel.arvidsson@mailbox.swipnet.se

#### *Nils-grenen*

Birgitta Nordenman - Redaktör  
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala  
Tel: 018 - 30 09 42 Fax: 018 - 30 04 42  
E-mail: bin@magnolia.se

#### *Olof-grenen*

Bertil Möller Fasangatan 18, 742 36 Östhammar. Tel: 0173 - 12 641

#### *Suppleanter*

Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34. E-mail: stig.dahleman@mail.op.se  
Håkan Forss Ängegatan 57, 83136 Östersund Tel: 063 - 10 32 16  
Monica Hallquist Storhallen 1112, 840 31 Åsarna Tel: 0687 - 340 53  
Anita Lalander Kämpavägen 52, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 767 54 73. E-mail: anita.lalander@telia.com  
Lars Renström Forsvägen 28, 187 42 Täby. Tel: 08 - 768 82 72. E-mail: lars.renstrom@secotools.se

#### *Revisor/revisorssuppleant*

Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 765 23 93 (ordinarie)  
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08 - 777 40 47 (suppleant)

#### *Stugfogdar*

Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12. E-mail: stig.dahleman@mail.op.se  
Sonja Forss Huså 1630, 830 05 Järpen. Tel: 0647 - 420 34, 422 05

#### **Valberedning**

Jan-Erik Lalander Matrosvägen 8, 133 33 Saltsjöbaden. Tel: 08 - 717 16 60. E-mail: janeriklalander@telia.com  
Deisy Andersson Hedåsvägen 6, 821 30 Bollnäs. Tel: 0278 - 178 76  
Carl-Arne Nyström Måttgränd 114, 906 24 Umeå. Tel: 090 - 18 05 51. E-mail: carl-arne.nystrom@educ.umu.se